

AANMELDKAART GEBEDSKRING ROEPINGEN

Ik meld me aan voor de Gebedskring roepingen.

De Gebedskring roepingen komt tweemaal per jaar samen om te bidden om roepingen, in het voorjaar (Roepingenzondag) en in het najaar (Wilibrordzondag), afwisselend op Bovendonk in Hoeven en in de kathedraal in Breda.

Meld je aan met deze kaart (voldoende frankeren), of via:

T 076 5223444 (ochtenden) / **E** gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

Naam: _____

Straat: _____ Nr: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

WWW.ROEPING.NU

Dit is een uitgave van:

**Priester- en Diaken-
opleiding Bovendonk**

Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
T 0165 504277
E info@pdob.nl
I www.pdob.nl

Bisdom van Breda

Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
T 076 5223444
E secretariaat@bisdombreda.nl
I www.bisdombreda.nl

Vormgeving: *brainstorm* en concept, Breda. | Foto's: R. Mangold

Imprimatur: mgr. dr. J.W.M. Liesen, feest van Maria Boodschap, 25 maart 2014.



BIDDEN OM ROEPINGEN
GEBEDENBOEKJE



INHOUD

- 1 | Voorwoord
- 3 | Bidden om roepingen
- 4 | Abraham
- 6 | Maria
- 8 | Samuël
- 10 | Franciscus van Assisi
- 12 | Tobias en Sara
- 14 | Elisabeth van Thüringen
- 16 | Maria Magdalena
- 18 | Antonius van Padua
- 20 | Paulus
- 22 | Johannes Paulus II
- 24 | Maria
- 26 | Maria Adolphine

- 28 | Geef antwoord op wat God in je hart heeft gelegd
- 29 | Gebedskring roepingen
- 29 | Uw financiële bijdrage

Aanmeldkaart Gebedskring roepingen

GEBEDSKRING ROEPINGEN

In het bisdom van Breda komt de Gebedskring roepingen tweemaal per jaar samen om te bidden om roepingen, in het voorjaar (Roepingenzondag) en in het najaar (Willibrordzondag), afwisselend op Bovendonk in Hoeven en in de kathedraal in Breda. Mensen die het gebed om roepingen in het bisdom van Breda mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring.

Word lid van de Gebedskring roepingen:

T 076 5223444 (ochtenden)

E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

UW FINANCIËLE BIJDRAGE

Elk jaar wordt op Roepingenzondag in parochies in het bisdom gecollecteerd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom van Breda.

Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

Mgr. Frenckenstichting voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom van Breda:

IBAN NL05 INGB 0668430907 t.n.v. Mgr. Frenckenstichting te Breda.

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk:

IBAN NL93 INGB 0002580680 t.n.v. Stichting PDOB te Breda.

voldoende
frankeren

Bisdom van Breda
Postbus 90189
4800 RN Breda

VOORWOORD

“Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Lucas 10, 2). Met deze woorden roept Jezus ons op om te bidden voor roepingen. Roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven zijn vruchten van het gebed.

Er is nood aan priesters, diakens en religieuzen. Paus Franciscus vraagt om God te vertrouwen. “Broeders en zusters, laten wij ons niet afsluiten voor het nieuwe dat God in ons leven wil brengen! [...] We mogen ons niet in onszelf terugtrekken, niet het vertrouwen verliezen, nooit berusten. Er zijn geen situaties die God niet kan veranderen [...] Laat de verrezen Jezus in je leven toe, ontvang Hem als vriend, vol vertrouwen: Hij is het leven! Als je tot nu afstand van Hem hebt gehouden, zet dan nu een eerste, kleine stap: Hij zal je met open armen ontvangen. Als je onverschillig bent, waag dan de sprong: je zult niet teleurgesteld zijn. Als het je moeilijk lijkt Hem te volgen, wees niet bang, vertrouw Hem, weet dat Hij nabij is, dat Hij met je is en je de vrede zal geven die je zoekt, en de kracht om te leven, zoals Hij wil” (paus Franciscus, 30 maart 2013).

De eerste stap die wij kunnen zetten is bidden. We kunnen opnieuw en versterkt een begin maken met gehoor te geven aan de vraag van de Heer en intensief met elkaar bidden om “arbeiders voor de oogst”.

Dit gebedenboekje wil helpen bij het bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het bevat twaalf gebeden om roepingen met daarbij Bijbelteksten en het voorbeeld van heiligen. Belangrijk is, dat u bidt. Vormen we met elkaar één groot gebed, door de tijd heen, en vertrouwen we erop dat de Heer in alles zal voorzien.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda

Rector drs. N.M. Schnell
Priester- en Diaken-
opleiding Bovendonk

Dit gebedenboekje verschijnt bij gelegenheid van Roepingenzondag 2014 en het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (1983-2013). In de afgelopen 30 jaar heeft de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk een groot aantal vruchten voortgebracht. Ruim 85 priesters en 11 diakens die hun opleiding en vorming op Bovendonk hebben gehad, werken in praktisch alle bisdommen van Nederland en in enkele Vlaamse bisdommen.

BIDDEN OM ROEPINGEN

U kunt de gebeden in dit boekje op verschillende manieren en momenten gebruiken. U kunt zelf iedere dag, of in ieder geval met een bepaalde regelmaat, een gebed uitkiezen en bidden. Eventueel kunt u dit in een wat langer gebed inbedden. U kunt de gebeden ook samen bidden, bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering of een andere bijeenkomst.

Korte orde van dienst, zowel voor persoonlijk gebed als ook voor gebed in een groep:

- Open met een kruisteken
- Lees de Bijbeltekst of de tekst over de heilige
- Korte stilte voor persoonlijke overweging
- Gebed om roepingen
- Onze Vader
- Wees gegroet
- Sluit af met een kruisteken

De gebeden in dit boekje zijn bedoeld als persoonlijk gebed. In de liturgie is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden. Een voorbede voor in de liturgie kan zijn: “Wij bidden U om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, dat vele mannen en vrouwen uw roepstem mogen horen en in geloof op deze stem mogen antwoorden, tot heil van de wereld en tot lof en eer van uw Naam.”

Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Hij is de allereerste die de stem van God heeft verstaan. Hij heet dan nog Abram, wat “verheven vader” betekent. God roept Abram en vraagt hem alles op te geven: zijn land, stam en familie. Iedereen die ingaat op de stem van de Heer zal moeten loslaten: het loslaten van eigen voorstellingen en ideeën, en misschien ook wel van familie, geld en goed, om helemaal vrij voor God te zijn. Aan het loslaten en afstand doen, is echter ook een belofte verbonden, namelijk die van onbeperkte vruchtbaarheid. Door Abram zal zegen komen over alle geslachten op aarde. God geeft hem dan ook later de naam Abraham, wat “vader van vele volkeren” betekent. Bij de leerlingen, die alles hebben prijsgegeven om Hem, spreekt Jezus over het honderdvoudige en het eeuwig leven (Marcus 10, 28-30).

Uit het boek Genesis:

In die dagen zij de Heer tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een zegen zult zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.” Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet. (Genesis 12, 1-4a)

Goede God,
Abraham heeft als eerste van alle mensen uw roepstem verstaan.
Hij was bereid alles op te geven om alles van U te kunnen ontvangen.
Open vandaag onze oren,
zodat ook wij uw stem kunnen verstaan.
En maak ons bereid alles los te laten,
te doen wat U vraagt
en zo tot een zegen voor anderen te worden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Maria heeft misschien wel het mooiste antwoord op de roepstem van God gegeven. Zonder zorg voor zichzelf denkt ze mee met Gods plan. Haar antwoord is een levensprogramma. Juist ook in de kleine keuzes van iedere dag, kan dit antwoord gegeven worden.

Uit het Evangelie volgens Lucas:

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!" [...] De engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden." [...] Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. [...] want voor God is niets onmogelijk." Nu zei Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen. (Lucas 1, 26-38)

Goede God,
voor iedere mens heeft U een taak.
Maria heeft U geroepen
om de moeder van uw Zoon te worden.
In alle vrijheid heeft zij antwoord gegeven:
"Mij geschiede naar uw woord."
Leer ons te antwoorden zoals Maria,
in alle situaties van het leven,
opdat uw woord ook in ons vlees kan worden
en wij door ons leven kunnen getuigen
van uw liefde en uw Naam.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Het meest klassieke roepingsverhaal in het Oude Testament is de roeping van Samuël. Dit roepingsverhaal leert ons dat God roept, zonder een voorwaarde te stellen aan leeftijd of status of bezit. Zijn stem wordt echter niet vanzelf verstaan. Je hebt andere mensen nodig die je daarbij helpen.

Uit het eerste Boek Samuël:

In die dagen deed de jonge Samuël dienst in het heiligdom van de Heer, onder het toezicht van Eli. Het woord van de Heer was toen een zeldzaamheid. [...] Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: "Samuël!" Samuël antwoordde: "Hier ben ik." Hij liep haastig naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Maar Eli antwoordde: "Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen." [...] En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: "Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert." Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige malen: "Samuël, Samuël!" En Samuël antwoordde: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert." (1 Samuël 3, 1-10)

God, onze Vader,

U roept alle mensen, jong en oud.

Voor jonge mensen is het niet gemakkelijk om uw roepstem te verstaan.

Zoveel andere geluiden dringen zich aan hen op.

Vaak kennen zij U ook nog niet.

Maak hun harten ontvankelijk voor uw stem.

Doe hen gelovigen ontmoeten, die vrijmoedig over Christus durven spreken en hen voorgaan op de weg van het geloof.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Franciscus van Assisi

Franciscus wordt in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader is een rijk koopman, voor wie macht en aanzien belangrijk zijn. De jonge Franciscus leeft als een vrolijke Frans en houdt van feesten tot diep in de nacht. In zijn leven komt verandering als Assisi de oorlog tegen de stad Perugia verliest. Franciscus belandt in de gevangenis en wordt ziek. Het wordt een tijd van nadenken. Wat stelt zijn leven voor? Wat wil God met zijn leven?

Zijn grote ommekeer wordt zichtbaar in de ontmoeting met een melaatse. Hij herkent Christus in de melaatse en geeft de man een kus, met gevaar voor besmetting. Vanaf dat ogenblik verzorgt Franciscus deze zieken.

Aan het kruis van San Damiano spreekt Christus tot Franciscus. Hij krijgt de opdracht om de Kerk, die in verval is, te herstellen. Franciscus zorgt voor een nieuwe beweging binnen de Kerk, die leeft vanuit evangelische armoede. Geleidelijk groeit bij hem het inzicht, dat alles wat God geschapen heeft bij elkaar hoort. Daarom moet je goed zorgen voor de schepping. Zo is Franciscus niet alleen vriend van Christus en van de mensen, maar ook van alles wat God geschapen heeft.

Hij sterft op 3 oktober 1226. Twee jaar na zijn overlijden wordt hij heilig verklaard. Zijn feestdag is 4 oktober (tevens Werelddierendag).

Goede God,
in de ontmoeting met de melaatse
kreeg het leven van Franciscus een ommekeer.
Voor het kruis van San Damiano
wist hij wat U van hem verlangde.
Leer ook ons uw roepstem verstaan
om zo antwoord te geven
op wat U in ons hart legt.
Laat ons bouwen aan uw Kerk op aarde.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Tobias en Sara hebben het geluk van de liefde gevonden. Zij weten zich door de Heer geroepen om het leven met elkaar te delen. Hun relatie zien zij niet los van God. Aan het begin van hun huwelijk vragen zij dan ook de Heer om zijn zegen, dat zij een nageslacht zullen mogen ontvangen, een goede gezondheid en dat ze samen oud mogen worden.

Uit het boek Tobit:

Toen het paar in de kamer alleen was, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontferme." En Tobias bad: "Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen U prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; laten we een hulp voor hem maken die bij hem past. Welnu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden." En Sara zei: "Amen." Daarop brachten zij samen de nacht door. (Tobit 8, 4-9)

God, onze Vader,
het is niet goed als de mens alleen blijft.
Wij bidden U om christelijke huwelijken,
om mannen en vrouwen die uw roepstem verstaan
en in de Geest van Jezus
het leven met elkaar willen delen.
Ook vragen wij U om ouders,
die hun kinderen willen voorgaan
in een leven van liefde en geloof.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Elisabeth van Thüringen

Elisabeth wordt geboren in 1207 in het huidige Bratislava, Slowakije. Ze is een koningsdochter, trouwt jong, en is gelukkig met haar man. Ze krijgen drie kinderen.

Elisabeth is een diepgelovige vrouw, die haar liefde voor God laat spreken in haar zorg voor zieken en armen. Na de dood van haar man zet zij zich geheel in voor de armen en kwetsbaren, tot ergernis van haar zwager. Eens probeert hij haar te betrappen op het uitdelen van brood aan de armen. Ze moet haar voorschot aan hem laten zien, maar deze is nu vol rozen in plaats van broden. Toch wordt ze van het hof verwijderd. Ze kiest ervoor zich aan te sluiten bij de derde orde van Franciscus en leidt een leven van absolute armoede.

Tot haar dood blijft Elisabeth zich inzetten voor de armen. Speciaal voor de zieken laat ze een hospitaal bouwen bij het slot Marburg, waar ze hen zelf verpleegt. Ze sterft op 24-jarige leeftijd. Zes jaar later wordt ze heilig verklaard. Haar feestdag is op 17 november.

Goede God,
Elisabeth laat zien hoe gehuwden
elkaar gelukkig maken
en zich helemaal kunnen inzetten
voor het Evangelie.
Ze heeft aan armen
de Blijde Boodschap verkondigd
in woord en daad.
Ze bleef standvastig in haar geloof.
Laat ook ons gelukkig zijn
met onze levensopdracht
en standvastig vanuit ons geloof
opkomen voor de kansarmen
en zieken in ons midden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Maria Magdalena

Maria Magdalena heeft de verrezen Heer als eerste bij het lege graf ontmoet. Tweemaal keerde zij zich om: ze keerde zich geheel naar Jezus die haar naam noemt. De Heer gaf haar de opdracht om bij de apostelen van zijn verrijzenis te getuigen. In de traditie van de Kerk heeft zij daarom de bijzondere titel “apostel der apostelen” gekregen. Evenals Maria Magdalena roept Jezus ieder van ons bij naam. Allen worden we geroepen om ons naar Hem te keren en om te getuigen van zijn overwinning op de dood.

Uit het Evangelie volgens Johannes:

Maria stond buiten bij het graf te schreien. Zij keerde zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: “Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?” In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: “Heer, mocht gij Hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.” Daarop zei Jezus tot haar: “Maria!” Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: “Rabboeni!” wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: “Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had. (Johannes 20, 11.13-18)

Heer, onze God,
na zijn verrijzenis heeft Jezus, uw Zoon,
vóór alle anderen
aan Maria Magdalena de vreugdevolle boodschap
van de verrijzenis toevertrouwd.
Vandaag roept U ieder van ons persoonlijk
om van het geloof in de verrijzenis te getuigen.
Geef ons de kracht en de moed
geloofwaardige verkondigers
van uw Evangelie te zijn,
juist ook aan die mensen die U nog niet kennen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Antonius van Padua

Antonius wordt op 15 augustus 1195 te Lissabon geboren. Eerst wil hij zich aansluiten bij de Augustijnen en missionaris worden. Tijdens een missiereis naar Marokko wordt hij echter ziek en moet hij terugkeren naar huis. Het is voor hem een grote teleurstelling dat hij geen missionaris kan zijn. Het vraagt tijd om dat te verwerken. Hij komt in Italië terecht en sluit zich daar, onder de indruk gekomen van de minderbroeders, aan bij de volgelingen van Franciscus. Franciscus vraagt hem om theologie te doceren aan zijn medebroeders en Antonius wordt, vanwege zijn talent als spreker, prediker. Hij is zelf geraakt door Gods Woord en weet veel mensen te bezielen.

Antonius heeft veel oog voor de armen. Hij komt voor hen op in zijn prediking en door zijn concrete voorbeeld. Antonius heeft ook zorg voor de rijken en machtigen. Hen spoort hij door zijn prediking aan om oog te hebben voor de kleinen en geringen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, te herkennen en erkennen.

Antonius staat dicht bij God en dicht bij de mensen. In de geest van Franciscus betreft hij Gods schepping bij zijn preken. Zo preekt hij zelfs tot de vissen in de havenplaats Rimini. Hij sterft op 13 juni 1231 te Arcella bij Padua. Op 30 mei 1232 wordt hij heilig verklaard. Zijn feestdag is 13 juni.

Goede God,
de heilige Antonius leert ons
hoe we kunnen omgaan met teleurstellingen
en hoe we U aan het werk mogen zien
in ons leven.

Laat ons groeien in standvastigheid.

En laat ons met een open hart voor uw Woord
oog houden voor de armen in nood.

Mogen we uitgroeien tot trouwe volgelingen
van uw Zoon Jezus.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

De apostel Paulus wordt de “apostel van de heidenen” genoemd. Hij trok vanuit Jeruzalem letterlijk de wereld in om overal de Blijde Boodschap te verkondigen. Voordat hij echter tot het geloof in Jezus Christus kwam, heeft hij de Kerk fel vervolgd. God riep Paulus echter. Deze liet zich roepen en hij bekeerde zich. Zo moeten we altijd rekening houden met het feit dat God ook juist die mensen roept, die niets met Kerk en geloof hebben en misschien wel slecht over het christelijke geloof spreken, het belachelijk maken of zelfs vervolgen. Gods roepstem reikt tot diep in het hart van iedere mens en maakt een radicale bekering mogelijk.

*Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten:
Gij hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar trachtte uit te roeien; en hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar Hij die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn Zoon aan mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen. (Galaten 1, 13-16)*

Getrouwe God,
U roept geen heiligen,
maar gewone en vaak ook hele zondige mensen.
Paulus heeft U tot een bijzonder instrument
van uw verkondiging gemaakt.
Door zijn prediking
hebt U de hele wereld onderricht.
Roep ook vandaag vele mensen die,
door U aangeraakt en bij naam genoemd,
U willen dienen als priester, diaken of religieus,
om overal uw Evangelie te verkondigen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II wordt als Karol Wojtyła op 18 mei 1920 in Polen geboren. De Tweede Wereldoorlog tekent zijn leven.

Met eigen ogen ziet hij hoe vrienden en vriendinnen worden gemarteld en gedood. Na de oorlog betekent het communistisch bewind opnieuw onderdrukking.

Hij wordt priester gewijd in 1946 en groeit uit tot een echte leider. Op jonge leeftijd wordt hij bisschop en later aartsbisschop. In 1978 wordt hij tot paus gekozen. Het devies dat hij daarbij kiest, is: “Geheel de uwe.”

Hij vertrouwt zich geheel toe aan God op voorspraak van Maria. Hij roept de mensen op om geen angst te hebben en hun hart open te stellen voor Christus. Met grote energie reist hij de wereld over om getuigenis af te leggen van het Evangelie.

Een moordaanslag op het Sint Pietersplein houdt hem niet tegen. Jong en oud bemoedigt hij. Geleidelijk wordt zijn gezondheid slechter door de ziekte van Parkinson, maar ook in zijn broosheid getuigt hij van Gods kracht en liefde.

Op 27 april 2014 is hij door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag is 22 oktober.

Goede God,

U hebt paus Johannes Paulus II geroepen om zonder angst te getuigen van uw liefde en het Evangelie opnieuw te verkondigen. Hij stelde zijn hart helemaal open voor uw Zoon Jezus.

Leer ook ons, vrij van angst, ons hart te openen voor U en voor het Evangelie en hiervan getuigenis af leggen.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Maria is de voornaamste en bekendste heilige in onze Kerk. Al vanaf het eerste begin van haar eigen leven heeft God Maria op een bijzondere roeping voorbereid. Zij is door God uitverkoren om de moeder van Gods Zoon te worden. Nog verloofd met Jozef, krijgt Maria bezoek van de engel die haar begroet met de woorden: “De Heer zij met u.” De engel heeft een blijde boodschap voor haar. Maria zal worden overschaduwd door de heilige Geest en een zoon ter wereld brengen die zij de naam Jezus moet geven, wat betekent “God redt”.

De bijzondere roeping van Maria maakt niet dat haar leven gemakkelijk en zonder zorgen is. Zij moet meemaken hoe haar Zoon wordt overgeleverd, veroordeeld, gemarteld en aan het kruis gedood. Ondanks alle moeilijkheden blijft Maria tot onder het kruis trouw aan haar Zoon. Onder het kruis mag ze de woorden van haar Zoon vernemen: Vrouw, zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder (Johannes 19, 26-27). Vanouds heeft de Kerk deze bijzondere woorden van de Heer verstaan als een bemoediging, als een geschenk, dat Maria ons is gegeven als moeder van de Kerk.

Op diverse plaatsen is Maria op aarde verschenen aan eenvoudige mensen. In haar boodschap verwijst Maria altijd naar haar Zoon Jezus, onze Heer. De rode draad in haar leven is: meewerken met het plan van God, opdat het heil van God gebeuren mag.

Goede God,
Maria stelde haar hart geheel open voor U.
Door uw genade werd zij moeder van uw Zoon
en kon U een nieuw begin met de wereld maken.
Uw Zoon Jezus schonk zijn moeder aan de Kerk
als moeder voor alle gelovigen.
Zij is onze voorspreekster,
nu en in het uur van onze dood.
Leer ons open te zijn voor uw plan van heil
en laat ons groeien in geloof en vertrouwen
en in dienstbaarheid aan wie onze hulp
nodig hebben.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Maria Adolphine

Zuster Maria Adolphine van Ossendrecht wordt als Kaatje Dierckx op 3 maart 1866 in Ossendrecht geboren. Haar moeder sterft jong. Ze gaat bij pleegouders wonen en krijgt les van de zusters van Oudenbosch. Op 18-jarige leeftijd neemt ze een betrekking aan in Antwerpen als dienstmeisje. Daar maakt ze kennis met de zusters Franciscanessen en ontdekt haar roeping: werken in de missie.

Dit verlangen groeit meer en meer in haar. Op 27-jarige leeftijd treedt ze in en ontvangt haar kloosternaam: Maria Adolphine. In 1899 vertrekt ze naar de missie in China. Het is daar gevaarlijk, maar ze kent geen angst: "God mag mij klieven, ik ben zijn brandhout."

De missiepost waar ze werkt, wordt een stukje hemel op aarde, vooral voor de baby's van jonge moeders die niet voor hun kind kunnen zorgen. Er heerst veel politieke onrust en weerstand tegen westerlingen. Alle zusters worden op 9 juli 1900 vermoord tijdens de Bokseropstand.

Paus Johannes Paulus II verklaart haar heilig op 1 oktober 2000. Haar feestdag is 9 juli.

Goede God,
U hebt Maria Adolphine laten groeien
in haar roeping.
Ze heeft op dappere wijze
het Evangelie gebracht
aan de kansarmen in China.
Angst voor de dood kende ze niet.
Ze gaf zich totaal aan U.
Open ons hart om onze roeping te laten rijpen.
Mogen ook wij ons het lot aantrekken
van de kansarmen en overal getuigen
van uw onvoorwaardelijke liefde.
Door Christus, onze Heer.
Amen.



GEEF ANTWOORD OP WAT GOD IN JE HART HEEFT GELEGD

“Jezus’ stem is uniek! Wie Jezus’ stem leert herkennen, wordt door Hem naar de weg van het leven geleid [...] hebben jullie weleens de stem van de Heer gehoord die jullie uitnodigde om Hem van dichtbij te volgen? Hebben jullie Hem gehoord? [...] Vraag Jezus wat Hij met je wil doen en wees moedig. Wees moedig! Vraag het Hem!” *Tot jongeren, 21 april 2013.*

“We moeten bidden, dat jonge mensen vrij worden om voor God te kiezen. Ons gebed is dat God hun hart wil bereiden, zodat ze in staat worden om Jezus te volgen. Wij moeten de jonge mensen helpen om te groeien in geloof, zodat de Heer in hun hart kan komen en de vreugde kan geven die elke persoon heeft die Jezus van nabij volgt.” *Op 3 maart 2014.*

“Wees altijd mannen en vrouwen van het gebed. Zonder voortdurende relatie met God wordt je opdracht een beroep. [...] Het is geen beroep, het is iets anders. [...] We moeten het gebed koesteren, vooral in ons drukke leven vol verplichtingen. [...] Het is belangrijk dat je hart verbonden blijft met het hart van Christus, vol barmhartigheid en liefde.” *Tot priesterstudenten en jonge religieuzen, 7 juli 2013.*